

# harmo **nieuws**

[www.weergalmvanmeerdael.be](http://www.weergalmvanmeerdael.be)

HN43 - jaargang 21 - oktober 2023

## edito

Onze harmonie: een bubbelende vereniging bruisend van muziek en vriendschappen. Wie wil daar nu geen deel van uitmaken? Drie nieuwe muzikanten vonden alvast hun weg naar de Weergalm en we verwachten, met dank aan de muziekacademie De Vonk nog wel meer instroom.

De concertagenda staat al behoorlijk vol met als topper het ZoetWaterFestival op 18 november, waar we met zijn allen al keihard voor aan 't repeteren zijn. We verheugen ons op de samenwerking met het Leuvense popkoor The Flat Nuts die ook met ons enkele stukken zullen vertolken.

Zo, ben je warm gemaakt om te komen luisteren? We hopen van wel en we staan alvast te popelen om je muzikaal te verwennen, daar in de Roosenberg Oud-Heverlee!

## nieuwe muzikanten



We hebben (nog) geen statisticus in onze rangen, maar in België is de kans op een tweeling zowat één op tachtig. En de Weergalm — trots trots — heeft er niet één, maar twee. Naast Nele en Kobe (op vijf minuten na even oud) hebben we nu ook Samuel en Beatrijs, van wie we de volgorde (hiërarchie?) eerlijk gezegd nog niet uitgevogeld hebben. Ze versterken ons respectievelijk bij de dwarsfluiten (zij) en de altsaxen (hij) en we heten beiden van harte welkom.

En alsof dat nog niet genoeg is mag ook onze

flinke hoornsectie nog een plaatsje inruimen voor een nieuwe muzikante ... Welkom ook aan Katrijn (nog geen foto). Waar is de tijd dat we in onze Harmonieuws het mopje maakten: wat is het verschil tussen een koe en de harmonie? Een koe heeft 2 hoorns... wij nu ook één. Dat was in 2012. Nu al met 5! Ja, het gaat vooruit bij ons.

Netto drie nieuwkomers, zomaar tijdens het jaar... Daar zitten de optredens van de gemeentelijke muziekacademie De Vonk op het Aperitief Concert ongetwijfeld voor iets tussen. Dankjewel daarvoor! Op 19 januari houden we ook onze jaarlijkse OpenDeurRepetitie, die hopelijk nog méér muzikanten aantrekt. Laat maar komen, graag!

koninklijke harmonie de weergalm van meerdael vzw

18 zaterdag november

19 u The Flat Nuts popkoor

20.30 u Koninklijke Harmonie De Weergalm van Meerdael o.l.v. Kristof Lefebvre

zoetwater FESTIVAL

de Roosenberg - M. Noëstraat 15 Oud-Heverlee - deuren 18.30 u  
info 0486 64 50 41 of [www.weergalmvanmeerdael.be](http://www.weergalmvanmeerdael.be)

entree € 10  
vvk € 8

KLASSEK BRABANT Oud-Heverlee Natuurlijk

## agenda

**15 okt. 2023**  
Evaluatieconcert  
Pellenberg

**11 nov. 2023**  
Wapenstilstand

**18 nov. 2023**  
ZoetWaterFestival

**25 nov. 2023**  
Klankenparcours  
Dieric Bouts Festival Leuven

**19 jan. 2024**  
OpenDeurRepetitie

# Zoetwater FESTIVAL

Ja, ja op 18 november is het weer zover: ons Zoetwater festival! Dit jaar pakken we uit met een heus popkoor uit Leuven: **The Flat Nuts**. De naam zou kunnen verwijzen naar platte moeren en al maar in dit geval zijn het toch eerder muziknoten met een (be)mol (met een halve toon verlaagd dus).

De nuts verwijst wat ons betreft ook naar crazy, in de zin van te gek goed. Hoe veelbelovend kan het zijn? Inderdaad, want zingen kunnen ze! Van pop, rock, recente hits tot oude juweeltjes... allemaal gewoon à capella, dus zonder één enkel instrument erbij, respect! 🙌

Maar ook mét instrumenten staan ze keistraaf te wezen, en dat gaan ze bewijzen op het ZoetWaterFestival, mét de instrumentalisten van De Weergalm van Meerdael. We sluiten namelijk samen af in een schitterende apotheose; wat kijken we daar naar uit! Jij ook toch zeker?

Bestel dan gauw je ticket via: <https://forms.gle/ocFb8PNFCzSAQgge9>

## Programma:

19u: The Flat Nuts popkoor o.l.v. Lieve Van Look,

20u30: De Weergalm van Meerdael o.l.v. Kristof Lefebvre



## Evaluatieconcert

Zondag 15 oktober '23 is het zo ver: een jury van Vlammo beoordeelt ons dan zowaar op onze muzikale vertolking van enkele stukken. Best wel spannend, maar dan op een leuke manier; als we ons beste beentje voor zetten komt dat helemaal goed. Méér nog: dan gaan we gewoon shinen als hell! 💪

Heb je zin om ons dan bezig te zien? Dat kan, we spelen om 14u in Pellenberg Parochiezaal, Kortebergstraat 4 als eerste groep. Welkom!

## Samenwerking met de muziekacademie

De Vonk



Sinds dit schooljaar hebben we een leuk extraatje: leerlingen van de 3<sup>de</sup> graad muziek (blaasinstrument of slagwerk) kunnen hun les groepsmuziceren op school skippen en bij ons invullen. Zo spelen ze al direct mee in een heus harmonieorkest (en wát voor één 😊). Dit allemaal dankzij de fijne samenwerking met De Vonk.

We hebben reeds 2 leden die van deze formule gebruik maken, beiden slagwerkers. Slagwerkers zijn trouwens nog steeds méér dan welkom, voel je vooral niet geremd.

Laat ons orkest nu maar verder groeien, the sky is the limit!

## Klankenparcours

Na al onze concerten kunnen we nog steeds niet op onze lauweren gaan rusten want het volgende dient zich dan weer aan: Het klankenparcours op 25 november om 18u30-20u in de feestzaal van het Paridaens (school in Leuven).

Deze klankroute is een tocht langs schilderijen doorheen de eeuwen over het laatste avondmaal. 'Ons' schilderij is dat van Tintoretto. Tintoretto was de schilder van het clair-obscur (chiaroscuro), hij was bezeten van donker en licht, en van belichtingseffecten. Dat is te zien in het laatste avondmaal, een thema dat hij vaker schilderde, in 1570 zelfs twee maal waaronder dit exemplaar dat in de Santo Stefano in Venetië hangt.

Ook de Schotse componist Alan Fernie heeft iets met licht. Hij verhuisde naar Stavanger, waar hij een tijdlang een lokale brassband dirigeerde. Hoewel die haven gewoon tegenover Schotland ligt, aan de andere kant van "hun" Noordzee, vond hij de plek nog natter, nog killer, nog donkerder. En de hemel had er altijd de kleur van staal. Daarom componeerde hij er Stål Himmell, een stuk dat we zullen brengen onder de donkere gloed van het schilderij.

Ook de Weergalm heeft iets met clair-obscur, want de harmonie is vernoemd naar een bos, plek bij uitstrek waar licht en donker onder het lover naast elkaar voorkomen.

<https://www.diericboutsfestival.be/nl/agenda/dieric-bouts-klankroute>



## Bij1Dag

Ken je het programma op Radio 1 waarin wekelijks een ontbreekwoord wordt gezocht: een nieuw woord voor een verschijnsel waar het Nederlands nog geen term voor heeft? Wel, ons voorstel is nog niet aan bod gekomen, maar dat komt nog wel: tadaaaaa... 'Bij1Dag'!

Een dag, de afsluiter van een werkjaar, waarin we met zijn allen (een herexamen of een vroeg vakantievertrek uitgezonderd) samen zijn, een bijééndag.

Op 1 juli was het zover. We vierden onszelf als muziekgroep, 's ochtends met de nadruk op muziek, 's middags met de nadruk op de groep. En 's avonds ... hadden we honger en waren we moe maar voldaan.

In de loop van de voormiddag konden we met de melodische meerderheid uitgebreid kennismaken met de realiteit van ons handjevol slagwerkers. Tata tiedie tata tadietie ... Niet evident maar wel keileuk.

De lunch was zeer rijkelijk bij1gesprokkeld 😊. Iedereen had met veel liefde heerlijkheden bereid waar we weer samen gezellig van smulden.

Na de middag trokken we naar buiten waar we een heuse tocht ondernamen vol uitdagingen die coördinatievermogen, evenwicht, snelheid maar vooral teamspirit vereiste! Af en toe een buitje op onze hoofden kon ons niet deren, zo gefocust en bij1 waren we.

's Avonds een frietje en snackje van de Foodtruck met een babbeltje en van blij bijéén naar blij uitéén ... voor een verdiende grote vakantie!

bij1dag

Volgend jaar geen Bij1Dag maar wel een Bij1Weekend of eigenlijk een Repetitieweekend. Zeker, begin volgende zomer gaan we opnieuw naar Dworp om een weekend lang het Pajottenland te doorkruisen en er onze Meerdaelklanken te laten horen. In de pare jaren een paar dagen weg en tussendoor één Bij1Dag. Dat is zo'n beetje het idee. Met een grote shout-out naar de mensen die dit allemaal maanden vooraf tot in de puntjes voorbereiden. 🙌🙌



Na- en meegenieten kan op <https://drive.google.com/file/d/1oCQU-ovXx5KWOkAxwlf2xOsLIKwSK9-H/view>

## Facebook & Instagram

Zit je op Facebook en/of Instagram? Dan kan je moeilijk gemist hebben dat wij héél hard leven, niet enkel in real life, maar ook op social media. Waarom daar ook? Om op te vallen hè, deuh!



We willen die gezellige buzz creëren zodat we gezien en gevolgd worden want: gekend is geliefd in ons geval. 😊

Vind je ons ondertussen ook leuk? Like en deel dan onze postjes, dat helpt 'to spread the news'. Alvast een dikke thank you als je dat al doet.

Heb je trouwens toevallig leuke foto's en/of filmpjes van de Weergalm? Bezorg ze me (evelien@weergalmvanmeerdael.be), alles is welkom! Ook je ticket voor het ZoetWaterFestival kan via een eenvoudige klik op het Facebook event geregeld worden. Wat houdt je tegen, hup, naar Facebook!

<https://www.facebook.com/weergalmvanmeerdael>

[https://instagram.com/weergalm\\_meerdael?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D&utm\\_source=qr](https://instagram.com/weergalm_meerdael?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D&utm_source=qr)

## Buiten komen ...

### Half Oogst - Zoet Water

In 2022 hebben we met veel pijn in het hart een jaar verstek moeten laten gaan. Corona had twee jaar gewoed — weet je nog wel — en van de weeromstuit hadden veel mensen van alles in te halen ... De algemeen bekende knaldrang. Met als gevolg dat we de Processie rond de vijvers van het Zoet Water hadden moeten opluisteren met een handjevol Weergalmers...

Een onmogelijke opdracht natuurlijk. Maar kijk ... Dit jaar, COVID tot nader order goed en wel achter de rug, waren we ... rijen dik. Ook bij de inhuldiging van het zoveelste kunstwerk op de kunstnammen we de muzikale bijdrage voor onze rekening.

### Stoet der Jaartallen

Amper een maand later kwamen we nog eens buiten. En weer niet voor het minste, geringste. Integendeel! We stapten op in de Stoet der Jaartallen. Die staat zomaar eventjes op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. En ook daar willen we liefst met een talrijke groep aan deelnemen. Omdat het tijdstip echter nogal ongelukkig is, kunnen we elk jaar een beroep doen op onze vrienden van De Jonge Fanfare/De Vrolijke Schutters uit Erps-Kwerps. We hebben recent ons lot verbonden aan de mannen van '82 die pas in 2032 ...

Abraham zullen zien. Nog een klein decennium lang zullen we dus begin september weergalmen in de straten van Leuven.



## onze sponsors



## de weergalm van meerdael

productie & redactie  
Evelien & Luk & Piet  
[harmonieuws@weergalmvanmeerdael.be](mailto:harmonieuws@weergalmvanmeerdael.be)

verantwoordelijke uitgever  
[philippe.bajeux@telenet.be](mailto:philippe.bajeux@telenet.be)  
0486 64 50 51

H N 4 3

J g . 2 1

o k t 2 3