

## ZoetWaterFestival 9/11/2024

Wil je graag een sfeervolle concertavond in Oud-Heverlee beleven? 🎵 Geniet je graag van fantastische live muziek in een gezellige setting, met een hapje en een drankje erbij? Het ZoetWaterFestival is een perfecte gelegenheid om dit samen met vrienden en familie op een zaterdagavond mee te maken. 😊

Je bent heel erg welkom vanaf 18u, opdat je alvast een leuk plekje kan uitzoeken voor deze ontspannende avond.

Om 18u30 zetten onze collega's van Sint-Isidorus uit Wilsele o.l.v. Kurt Van Den Bosch al direct de toon met hun gezellige melodieën!

Maar ook toneelliefhebbers komen aan hun trekken want om 20u start toneelkring Het Spel met de vertelling op geheel eigen wijze van het sprookje Sneeuwwitje 2.0.

Om 21u is het dan aan ons! De Weergalm van Meerdael zet dan zijn beste

Blandense voetje voor om je te verwennen met heerlijke meeslepende livemuziek. 😊

Tickets in voorverkoop zijn slechts 10€, aan de kassa 12€. Wees er snel bij en verzeker je van een plekje door je tickets nu alvast te reserveren, via de link hieronder!

Reserveren kan [hier](#)

### a g e n d a

**9 november 2024**

ZoetWaterFestival in de Roosenberg

**11 november 2024**

Herdenking Wapenstilstand

**14, 21 en 22 december 2024**

Kerstmuziek in de (winkel)straten van Leuven

**17 januari 2025**

Opendeurrepetitie en Nieuwjaarsreceptie

**11 mei 2025**

APeritiefConcert

**21 september 2025**

Concert bij Sint-Isidorus in Wilsele

koninklijke harmonie de weergalm van meerdael vzw

**9 zaterdag november**

18.30 u Sint-Isidorus Wilsele  
o.l.v. Kurt Van den Bosch

20.00 u Toneelkring Het Spel  
Sneeuwwitje 2.0

21.00 u De Weergalm van Meerdael  
o.l.v. Kristof Lefebvre

**zoetwater FESTIVAL**

de Roosenberg - M. Noëstraat 15 Oud-Heverlee - deuren 18.00 u  
info 0486 64 50 41 of [www.weergalmvanmeerdael.be](http://www.weergalmvanmeerdael.be)

entree € 12  
vbk € 10

LEISURE POOLS  
VLAAMS BRABANT  
Oud-Heverlee waterrijke

## WEDSTRIJD WEDSTRIJD WEDSTRIJD

Wist je dat onze — toen nog — fanfare halverwege de vorige eeuw al een fagot had?

Hij heette Fagot, Frans Fagot en speelde dus niet zomaar fagot. Wie ons kan zeggen wat hij dan wel deed in onze vereniging maakt kans op gratis smullen van ons pastabuffet op 11 mei 2025 in het OC van Blanden.

Stuur je antwoord naar

[harmonieuws@weergalmvanmeerdael.be](mailto:harmonieuws@weergalmvanmeerdael.be)

## Wat schaft de festivalpot?

Voor ons voorjaarsconcert, in mei, al dan niet op Moederdag, delen we het podium graag met de leerlingen van de lokale academie De Vonk. Tijdens het ZoetWaterFestival in november zetten we dan weer de deuren open voor muzikaal talent uit de gemeente en de (wijde) omgeving.

Zo krijgt u op 9 november voor de prijs van één concert weer een hele concertavond, met een bont buffet van toegankelijke muziek en ook wel eens een extraatje.

We openen ons festival met de vrienden van Sint-Isidorus, voluit de **Koninklijke Harmonie Sint-Isidorus** uit Wilsele, bij Leuven.

Zij repeteren net als wij op vrijdag en doen dat al bijna een eeuw lang. Over zes jaar worden ze honderd! Hun orkest bestaat uit een 35-tal leden, jonge muzikanten en andere die in ieder geval jong van hart gebleven zijn.

Op zaterdag 26 april 2025 organiseren ze hun eigen jaarlijks concert en op 25 september 2025 gaat onze harmonie bij hen op tegenbezoek om in Wilsele de pannen van het dak te spelen.

Verwacht je op het Zoetwaterfestival aan een leuke mix van pop, rock en harmoniemuziek, met zorg uitgekozen door hun dirigent Kurt Van den Bosch.



*Onze Weergalm is niet de enige blaasmuziekvereniging in het Leuvense waar een gezonde, gezellige gekte heerst ...*



## Het Spel, what's in a name?

Muzikanten zijn zeker niet de enigen die spelen. Dat doen ook ... welja toneelspelers, acteurs en actrices. Op het ZoetWaterFestival kijken we deze keer voorbij de muzikale grenzen.

Toneelkring Het Spel ontstond net als wij in Blanden, toen enkele leden van de Bond van Grote en Jonge gezinnen Blanden een toneeltje gingen opvoeren. Ruim drie decennia later kunnen zij terugblikken op een uitgebreid repertorium van grote en kleine producties, in verschillende genres van de (hmm!) 'dramatische kunsten'. Niet dat ze het ernstige werk echt schuwen, maar ze zijn toch vooral populair bij de liefhebbers van de gulle lach. Komedies met inhoud zijn hun handelsmerk en specialiteit. Omdat we tussen de concerten door geen tijd hebben om een decor op te bouwen, beperkt Het Spel zich in de Rosenberg tot ... kaftspelen.

We krijgen van hen een verhaal voorgeschoteld dat mooi aansluit bij het thema van ons eigen concert.

SNEEUWWITJE 2.0 is het klassieke sprookje van Grimm, maar nu opgediend met een 21e-eeuwse saus.

Iedereen kent het klassieke sprookje. Maar hoe vergaat het onze Wit in de 21e eeuw? Bestaan er nog boze stiefmoeders? Of dwergen? Mag je dat woord nog wel gebruiken? Is dat wel woke? En de mooiste van het land, dat is toch elk jaar weer een nieuwe Miss België. Maar vooral ... slapende vrouwen kussen ... Dat heet tegenwoordig grensoverschrijdend gedrag. De hoogste tijd voor een update, moeten ze bij Het Spel gedacht hebben. Zij brengen het gemoderniseerde verhaal in voorleesvorm, met een vijftal figuranten.



## De apotheose

Het hoogtepunt — een beetje gezond chauvinisme kan geen kwaad — is natuurlijk ons eigen concert. Chef Kristof serveert om 21 u een achtgangenmenu.

Onze presentator Paul zit al ijverig te spinnen aan zijn rode draad, maar de meeste stukken lijken van ver of nabij iets te maken te hebben met sprookjes, de wereld van de animatiefilm en dat soort dingen.

We kunnen nog niet te veel verklappen maar wel dat de reis deze keer begint én eindigt in Parijs ...

En van team Onthaal vernemen we dat er niet alleen gewerkt wordt aan een fraai gedecoreerde zaal. Boven op de klassieke drankenlijst zal er ook een lekker hapje aangeboden worden, genre minicroque-monsieur-tjes, warme chocolademelk ... Maar ook hier kunnen we nog niet te veel verklappen!



## Bij1WE, een weekend voor muziek, kwissen en ook wandelen

Herinner je je eind juni nog? Wij ook amper. Het voelt alweer lang geleden. Toen trokken we met z'n allen naar het exotische... Destelheide in Dworp. Officieel heet dat een repetitieweekend, maar omdat het zoveel meer betekent, noemen wij het Bij1WE. Veel beter, toch?

Ja, we hebben gerepeteerd. Uren zelfs. Natuurlijk. Maar dat was slechts een voetnoot in het draaiboek van ons weekend. Vrijdagavond was er meteen sfeer, mede dankzij een voorraad drankjes en snacks en spelletjes die we erbij speelden.

Zaterdag na een repetitie leek het een goed idee om een lange wandeling te maken door het schilderachtige landschap van de streek. Wat is nog leuker dan uren wandelen? Precies, een pintje in het lokale stamminee na afloop, en die traditie hielden we netjes in ere.

Zaterdagavond ging het van gek naar knotsgek. De kwis! Iedereen verkleed als Disney- of andere animatiefilmfiguren. Natuurlijk, waarom niet? Als je ooit Micky en Minnie mouse een duet hebt horen meebrullen met karaoke-filmliedjes, weet je hoe speciaal dat klinkt. Het was een avond vol hilariteit, vals gezang en teams die elkaars kennis van sprookjesfilms zonder genade afrekenden. Wie er gewonnen heeft? Dat zijn we al lang vergeten hoor 🙄.

En toen was het zondag. We begonnen fris en fruitig (humhum) met een laatste generale repetitie. Die middag gingen we immers naar het provinciaal domein in Huizingen om ons magische muziekprogramma te brengen. Het publiek knipte en zong vrolijk mee, alsof we hen al weken hadden voorbereid.

Conclusie: Bij1WE was een weekend vol muziek, wandelingen, Disney, en vooral veel plezier. We zijn nog aan het herstellen, maar glimlachen doen we nog steeds 😁!



## Zomerfeest op 8 en Stoet op 9 september ... Een knalweekend

Ons dorp leeft en het is fijn om daar deel van uit te maken! Niets is leuker dan mee de sfeer te zetten op een zomerfeest (*foto rechtsboven*), wat we dus ook deden met veel speelplezier. Die vrolijke noot bleef hangen tot in de vroege uurtjes daar in Oud-Heverlee. En zo hoort een zomerfeest ook te zijn hè, deuh!

Maar daar stopte het niet, want op zondag waren we alweer vroeg uit de veren voor een ander hoogtepunt: de Stoet der Jaartallen in Leuven (*foto rechtsonder*). Dit is niet zomaar een stoet, dit is Unesco-werelderfgoed! Rijen toeschouwers stonden aan de kant van de straten, klaar om te genieten van de muzikale pracht en praal die voorbij trok. De fanfares en harmonieën, elk trots hun jaartal vertegenwoordigend, brachten Leuven in beweging. En natuurlijk was De Weergalm van Meerdael ook van de partij, volledig toegewijd aan hun mannen van '82.

Wij hebben ons gesmeten, het publiek genoot en de zon zag dat het goed was ☀️. Tot volgend jaar mannen!



Met 'halfoogst' hebben we onze jaarlijkse afspraak aan het Zoet Water, met openluchtmiss (*foto hiernaast*) aan de Kapel van Steenberghe en processie rond de vijver

## De Meergalmers zijn op dreef!

De Meergalmers, onze eigen miniversie van De Weergalm, zijn de laatste tijd drukker dan ooit! En laat dat nu net zijn wat ze het allerliefst hebben 😊. Tijdens de weekends van 31 augustus - 1 september en 5 - 6 oktober trokken we met groepjes van een achttal enthousiaste muzikanten de straten van Leuven op, om onze gezellige melodieën te berde te brengen.

De zon scheen vriendelijk, het publiek ook en de dankbare applausjes klonken ons als muziek in de oren. Het is gewoonweg heerlijk om te zien hoe mensen opfleuren van een streepje muziek 😊.

En het werd nóg leuker! Op zaterdag 12 oktober stonden we op het Mosselpeest van De Kouter. Wat kan er beter zijn dan muziek én mosselen? Terwijl onze klanken door de zaal zwierden, konden de aanwezigen smullen van heerlijke mosselen. En onze muziek bleek al net zo goed in de smaak te vallen 😊.



koninklijke harmonie de weergalm van meerdael vzw

17 <sup>vrijdag</sup> januari 2025

20 u Korte repetitie  
o.l.v. Kristof Lefebvre  
Nieuwkomers welkom!

21 u Glasje heffen  
op het nieuwe jaar!

# opendeur REPETITIE

O.C. Blanden - Bierbeekstraat 8b, Blanden  
Info 0486 64 50 41 of [www.weergalmvanmeerdael.be](http://www.weergalmvanmeerdael.be)  
Ook ouders, vrienden, sympathisanten, burens ... Welkom!

Speel of leer je een blaas- of slagwerkinstrument of wil je het opnieuw van onder het stof halen? In onze harmonie vind je een toffe groep van alle leeftijden om samen iets met jouw talent te doen! Wij repeteren elke vrijdagavond van 20u tot 22u15. We hebben onze vaste stek in het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum in Blanden. Onder bepaalde voorwaarden voldoet je deelname als sarnenspel voor Muziekacademie De Vonk.

En dat is nog niet alles, hoor! In december gooien we er nog een schepje bovenop. Op **14, 21 en 22 december** gaan we kerstshoppen. Nee, niet om cadeautjes te scoren, maar om de échte shoppers muzikaal te begeleiden terwijl zij hun kerstinkopen doen. We zorgen ervoor dat iedereen met een vrolijke noot naar huis gaat.

Dus, hou je oren open als je ons in Leuven tegenkomt. De Meergalmers zijn in topvorm en we maken van elke gelegenheid een feestje!

## onze sponsors



## de weergalm van meerdael

productie & redactie  
Evelien & Luk  
[harmonieuws@weergalmvanmeerdael.be](mailto:harmonieuws@weergalmvanmeerdael.be)

verantwoordelijke uitgever  
[philippe.bajeux@telenet.be](mailto:philippe.bajeux@telenet.be)  
0486 64 50 51

H N 4 5

J g . 2 2

0 k t 2 4